

# Vødderens

Ryhedsavis.

NR: V

7/11-64.



## "OPERATION LILLE DIMON"

af

KP TEPL Lasse Nielsen

En stormfuld nat, nærmere betegnet den 21. oktober, lå "VÆDDEREN" til kajs i den hyggelige lille havn i Solmunde. Lidt før kl. 2200 ankom der et signal fra Færøernes Kommando om, at vi skulle gå til eftersøgning af et lille færøsk skib, der med 50 passagerer ombord var forsvundet i farvandet mellem Dimon-øerne og Suderø.

Alle mand blev aktiveret øjeblikkelig, og man sporede en forventningsfuld stemning blandt besætningen, endelig en opgave med "kød" på.

Da vi havde fået damp på og var godt på vej ud, kom der igen signal fra FRK, denne gang om, at eftersøgningen var afblæst, skibet var for egen kraft på vej til Tverå, med passagererne velbeholdent ombord. Vi vendte da skuden og gik tilbage til Skålefjord, denne gang nøjedes vi med at ankre.

Klokken 0330 kom der endnu et signal, denne gang drejede det sig om 37 personer, der skulle være blevet sat i land på Lille Dimon; vi skulle straks gå til assistance for de nødstedte mennesker og om muligt tage dem ombord. Vi var fremme ved Lille Dimon ved 5-tiden og fandt med nogen besvær, på grund af regn og tåge, folkene, og råbte ind til dem, at vi, når vejret bedredes, ville sende vor

helikopter ind efter dem.

Vi ventede, men vejret blev ikke væsentligt bedre. Ved 9-tiden blev OVFR Larsen og OVFR Vogn, befalet, at prøve at nå ind med lidt proviant, medicin og en presenning. På dette tidspunkt blæste det endnu så kraftigt, at det kun var med nød og næppe de 2 i gummibåden kunne redde sig tilbage til "VÆDDEREN" igen, desværre uden at have fået afleveret det medbragte.

På dette tidspunkt begyndte vi at føle os en smule til grin, idet de "nødstedte" tilsynladende fortsatte med det arbejde de var blevet bragt derud for at lave, uden at man kunne se, at de havde tilbragt natten i angst og bæven for hvad vejrguderne havde tiltænkt dem.

Senere på formiddagen forsøgte de 2 OVFR endnu en gang at komme ind til folkene, denne gang med bedre held. Med et skud, der var Robin Hood værdig, ramte banjermesteren klippesiden tæt ved folkene. Det var derefter en let sag for dem at hale linen hjem og få brød, medicin, en flaske akvavit og presenning ind på øen.

Hen på eftermiddagen kom en norsk linefisker og tog dem alle ombord og sejlede dem til Suderø, vi kunne derefter fortsætte vor fiskeriinspektion.

Vi mente, og mener det stadig, at vi gjorde hvad vi kunne for, at gøre opholdet på Lille Dimon så godt muligt, da vi nu engang ikke kunne

komme ind til øen med vort skib. Men utak er som bekendt verdens løn. Færingerne har klaget over, at rugbrødet var muggent, på trods af at vi lige havde hentet det i Tórshavn, og det var brød fra samme dato der blev serveret i messerne og for den menige besætning, og der var ingen der klagede over det; endvidere klagede de over, at der kun var sendt 1 flaske brøndevin til 37, det er jo heller ikke meget, især ikke når man kender færingernes glæde for samme drik, men da vi jo nødvendigvis skulle have at de blev fulde og faldt i vandet, eller at de blev forkølede, da porerne som bekendt åbner sig når man får noget at drikke, nøjedes vi altså med den ene flaske, endelig havde vi jo ikke behøvet at sende nogen overhovedet. Betegnende er det også, at færingerne klagede over vor indsats, på trods af at der ikke var en eneste færøsk båd ude for at hjælpe.

Da vi den 31. oktober kom til Tverå, kom det vor chef for øre, at en skolelærer havde skrevet en smædedigt om vor indsats til "14. september", endnu er det ikke udkommet, men hvis det gør, vil han få svar på tiltale, på den anden side tror vi ikke, at den pågældende får medhold, end ikke i "14. september".

\*\*\* oOo \*\*\*

#### STOF TIL EFTERTANKE:

Det er ulige større at forstå uden at vredes, end at vredes uden at forstå.

## VI BRINGER SPORTEM.

Oven på nogle helt pæne OL-resultater skammer vi os over at nævne, at i forhold på Færøerne kan vi ikke være med.

HB I (Tórshavn) - VÆDDEREN 10 - 1

Så rullede bolden igen, omend lidt for mange gange i vort mål. Kampen startede med pres fra HB's side, dette pres holdt sig hele kampen igennem. Vi havde en del chancer i 1' halvleg, som vi normalt omsætter i mål og derved reducerer nederlaget lidt, selv om det fra starten var som om de ville hævne 2'holdets nederlag sidste gang vi mødtes.

Det lykkedes til fulde. Vort forsvar og det meste af angrebet, for den sags skyld også, havde en off-day. Back's gik for langt frem og lod færingerne passere og få frit løb mod mål, uden jordisk chance for målmanden. Midt i første halvleg, blev der helt korrekt dømt straffe mod Dan for "hands", selv siger han, at han kun ramte bolden uforsætligt med overarmen, men fordelene var på udpræget hans, hvis straffet altså ikke var blevet dømt. Færingerne scorede sikkert.

Først hen i slutningen af 2' halvleg lykkedes det os at score. Score er nu så meget sagt, men Frode generede et par færinger så meget at bolden gik i mål. Senere havde vi bolden i mål igen, men målet blev ikke anerkendt, der var off-side for-

inden.

Det er den største søk, vi endnu har fået, så måske var det på tide at finde et 2' hold for at få spillerne bedre i træning. Dette har før været fremsat fra mange sider, så det var vel værd at tænke over.

Efter kampen, blev det fra mange af spillerne udtalt, at flere af HB's mål var off-side. Særlig graverende var dog de 4 sidste, udtaler SG Larsen, der stod godt placeret. Vi har foreholdt dette for dommeren, der henviser til artiklen "Fodboldens regler" andetsteds i bladet. Han mener iøvrigt, at selv om der i flere tilfælde meget vel kunne have været off-side, benyttede han fordelsreglen, fordi vi mange gange havde erobret bolden, at den pågældende så sparker hen til en modspiller er ikke dommerens fejl. Vi for vor part mener, at det er temmelig tæt på mål, at benytte fordelsreglen, men det er jo dommerens skøn der gælder.

--- + ---

#### "FODBOLDENS REGLER".

Fodbold er et fornøjligt spil, men der findes til det, som til alle andre spil, en lang række regler, som må følges, ifald man vil dyrke denne vor nationale sport.

En vis banjermester har engang sagt: "De bedste fodboldspillere sidder altid uden for banen".

Noget rigtigt er der vel i disse ord, men det må være på sin plads at tilføje, at også de bedste dommere er uden for banen.

En af de sværeste regler at fortolke, er reglen om off-side. Reglen i sig selv er meget klar, men da man samtidig har indskudt en åbning, for ikke at ødelægge spillet, hvor det ikke er nødvendigt, vil off-side reglen ofte blive fortolket på en, for publikum og spillere, besynderlig måde.

Reglen lyder som følger: Hvis en spiller, i afleveringsøjeblikket, er placeret på linie med eller bag bageste back, er denne spiller off-side.

Men her kommer så dommerens skøn ind i billedet. Hvis han skønner, at pågældende spiller ikke har nogen indflydelse på spillet, behøver han ikke dømme off-side.

Endvidere siger reglen, at hvis bolden på vej mod målet rammer modspiller, kan den forward, der ellers stod off-side, ikke blive det, da bolden så må betragtes som en tilbagelægning.

Det er svært altid at være retfærdig, og som sagt, alle de der står udenfor, ser ofte mere end dommeren.

\*\*\*+:+\*\*\*

- Jeg vil gerne have lidt arsenik!
- Gerne, må jeg se Deres recept?
- Jeg har ingen, men jeg har et billed af min svigermor.

\*\*\*



LIDT GASsss.

Hørt på VEDDEREN:

-Han er en idiot at arbejde sammen med!

-Ja, det har du ret i .....hvem?

÷  
÷ ÷  
÷

Det kunne være på Færøerne:

-Det var spiritussen der ødelagde vort hjem!

-Såh!!!

-Ja, hjemmebrønderiet eksploderede.

+++

Og så var der

bageren der tog på hvedebrødsdage i et "rugbrød".

-- + --

At vælge sig en kone, er som at købe en hundehvalp, man ved ikke om den bliver bidsk.

\*\*\*  
\* \* \*

**KØB EN LODSEDEL!!!!!!**

For kun 2 kr. kan De vinde en bil.

- Jeg vil hverken eje eller have en bil.

- Køb alligevel en, der er 50.000, så De skal være meget uheldig, hvis De vinder.

oOo



MERE GASSssssssssssss  
.....

En restauratør satte et skilt i sit vindue, med en meddelelse om, at han søgte en servitrice.

Der kom imidlertid ingen ansøger, idet han havde været så uheldig, at skiltet delvis dækkede et andet, som anbefalede hans bøv, hvorved der kom til at stå:

=STOR OG SAFTIG SERVITRICE ANTAGES=

BREVKASSEN.

Kære tante Clara!

Min pige derhjemme elsker mig ikke mere. Hun skriver, at jeg kommer for lidt hjem til hende. Hvad skal jeg gøre for at beholde hende?

Den ulykkelige.

Kære "ulykkelige"!

Vi bli'r vist nødt til at give Deres veninde ret, De kommer for lidt hjem, men det er nu engang sømandens lod, at være langt hjemmefra, i Deres tilfælde endda uden øl.

Send hende en buket blomster, det plejer at hjælpe gevaldigt. Hvis det mod forventning ikke lykkes Dem at beholde hende, må De trøste Dem med:

at der er ikke kun en spandfuld,  
men et helt land-fuld'.....

Venlig hilsen Clara.